



Dienst geestelijke verzorging

Opgenomen worden in het ziekenhuis is meestal een onverwachte gebeurtenis en wordt vaak als ingrijpend ervaren, zowel door u als patiënt als door naasten. Een mens is meer dan een lichaam alleen. Daarom kan ziek zijn een grote invloed hebben op uw leven. Het kan allerlei gevoelens losmaken, zoals angst en verdriet. Ook komen er bij een opname veel vragen op u af: wat gaat er gebeuren? Hoe ziet de toekomst er voor mij en mijn naasten uit? Dit kunnen vragen zijn over het leven en over zingeving. De geestelijk verzorgers zijn er om hier met u en/of uw naasten over te praten: van mens tot mens.

Geestelijk verzorgers

In het Rode Kruis Ziekenhuis werken twee algemeen geestelijk verzorgers: Ben Rumping en Dave Wijker. In hun gesprekken nemen de geestelijk verzorgers de tijd voor de ander. In zo'n gesprek hoeft niets, maar is veel mogelijk. De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, wat voor levensovertuiging of culturele achtergrond u ook heeft.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van geestelijk verzorgers in het ziekenhuis zijn divers:

- Zij bezoeken patiënten op de afdelingen.
- Op verzoek van patiënt of naasten komen zij voor een gesprek.
- In crisissituaties kan de geestelijk verzorger de patiënt en/of naasten bijstaan.
- Op verzoek nemen de geestelijk verzorgers contact op met vertegenwoordigers van de eigen geloofsgemeenschap.
- De Dienst Geestelijke Verzorging kan zorg dragen voor religieuze rituelen. Ook verzoeken tot gebed en schriftlezing worden van harte gehonoreerd.

Andere taken

De Dienst Geestelijke Verzorging is betrokken bij de opleiding van verpleegkundigen. Daarnaast maakt zij deel uit van het Palliatief team van het ziekenhuis en is ethiek een aandachtsgebied. Ook onderhouden de geestelijk verzorgers contact met hun collega's van verschillende geloofsgenootschappen in de regio.

Stilteruimte

Op de eerste verdieping van het ziekenhuis vindt u de stilteruimte. Dit is een ruimte waar u tot rust kunt komen. De ruimte is multireligieus ingericht, ook is hij voor mensen zonder geloofsachtergrond geschikt. U kunt er lezen of bidden.

In de stilteruimte is een gebedshoek voor moslims.

De stilteruimte is dag en nacht geopend.

U kunt er zo binnenlopen.

Contact

Op de vijfde verdieping, naast het helikopterdek, bevindt zich onze werkkamer. U bent er altijd welkom voor een gesprek. Als wij er niet zijn, kunt u ons bellen.

Telefoonnummers:

0251-265112 Dave Wijker;

0251-265650 Ben Rumping

E-mailadressen:

dwijker@rkz.nl;

brumping@rkz.nl